



Ιδρυτής της Σαϊεντολογίας ήταν ο Λαφαγιέτ Ρόναλντ Χάμπαρντ, συγγραφέας φανταστικών ιστοριών με εξωγήινους και τέρατα, λάτρης του αποκρυφισμού. Παρίστανε τον πυρηνικό χημικό χωρίς να έχει τελειώσει το 2ο έτος του κολλεγίου και έζησε φοβούμενος τα μικρόβια και τη ζωή του. Τέλη δεκαετίας του '40 σκέφτηκε να ιδρύσει προσωπική θρησκεία. Συνέγραψε ένα βιβλίο την «Διανοητική» = Dianetics, ως εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης και 2 χρόνια αργότερα εισήγαγε την ιδέα της Σαϊεντολογίας (από το ρήμα scio, που προέρχεται από το ελληνικό σκίζω το μυαλό μου για να γνωρίσω και το πάλι το δεύτερο συνθετικό το ελληνικό «λόγος»), με σκοπό τη λύση προβλημάτων και τη βελτίωση χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Το 1954 ιδρύθηκε η εμπορική οργάνωση ως εκκλησία Σαϊεντολογίας (Church of Scientology), παρουσιαζόμενη ως «θρησκεία ' φιλοσοφία» αυτοεξέλιξης του ανθρώπου. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και πρεσβεύοντας ότι τα προβλήματα λύνονται με το Auditing (ώντιπινγκ), = Ακρόαση, από την ελληνική λέξη αυδή που σημαίνει φωνή, ήχος. Αυτή είναι η ακουστική θεραπεία με «ηλεκτρόμετρο» που δήθεν μετρά ηλεκτρικά φορτία του σώματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης γνωρίζοντας ο ώντιπορ = αυτός που ακούει – εσείς είστε το δικό μου audience - τότε ο «πελάτης» λέει την αλήθεια ή ψέματα. Ο Χάμπαρντ ονόμασε το μηχάνημα αυτό "Ε-μέτρο" (E-meter) = ηλεκτρόμετρο, όπως σήμερα το E-μείλ.

Τα ατέλειωτα ώντιπινγκ = ακροάσεις χρεώνονται στους «πελάτες» αναλόγως την ώρα και κοστίζουν πολλά λεφτά. Η

οργάνωση χρησιμοποιεί σειρές σεμιναρίων με σκοπό την εκκαθαριστική εξουδετέρωση της αντιδραστικής διάνοιας ώστε να "απελευθερώσει" τον υπεράνθρωπο(;) μέσα στον άνθρωπο, δημιουργώντας μια "Νέα Εποχή" με Καθαρό Πλανήτη με Νέο Πολιτισμό χωρίς προβλήματα. Επινόησαν μια δήθεν μυστικιστική θεωρία ότι υφίσταται ένα χάσμα μεταξύ αυτού του κόσμου και ενός υψηλότερου πεδίου ύπαρξης που η Σαϊεντολογία ενώνει αυτά τα δύο επίπεδα σε μια κατάσταση που αρχικά ονομάζεται Καθαρή και μετά λέγεται ΟΤ. Υπάρχουν 8 επίπεδα ΟΤ. Το πιο δύσκολο είναι το ΟΤ III και όποιος φτάσει εκεί μαθαίνει τα μυστικά του σύμπαντος. ΟΤ σημαίνει Operating Thetan (Ενεργός Θήτα) δηλ. «πηγή ζωής, ζώσα μονάδα» και Clear είναι ένας Θήταν υπεράνω διανοητικής μάζας, ενέργειας, χώρου και χρόνου δηλ. υπεράνθρωπος όπου ένα άτομο μπορεί να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από το σώμα του και το σύμπαν. Χαρακτηριστικό της Σαϊεντολογίας είναι ότι κρύβει τα βασικά πιστεύω της.

Έχει δόγμα μια παραμυθένια ιστορία για τη δημιουργία του κόσμου που θα μάθουν μόνο οι «πιστοί» της πανάκριβης βαθμίδας ΟΤ III, η οποία διέρρευσε και αφορά έναν μύθο για έναν σατανικό άρχοντα Χεπου που πριν 75 εκατομμύρια χρόνια ήλεγχε 76 πλανήτες, μάζεψε 13,5 τρισεκατομμύρια εξωγήινους που τους έφερε στη Γη, τους έριξε σε ηφαιστεια όπου πέθαναν όλοι.

Κατόπιν οι ψυχές απέζησαν, αλλά από τις ψυχές αφαιρέθηκε η αίσθηση ταυτότητας. Η απουσία ταυτότητας είχε ως αποτέλεσμα οι ψυχές να αρχίσουν να συγκεντρώνονται σε τσαμπιά χιλιάδων και να προσκολλούνται στα λίγα σώματα που επιβίωσαν των βομβαρδισμών (body Thetans).

Οι πολλαπλές αυτές ψυχές ζουν ακόμη στα κορμιά των σύγχρονων ανθρώπων, επηρεάζοντας την ποιότητα της ζωής τους. Μόνο μέσα από την Σαϊεντολογική διαδικασία του auditing/ακρόασης μπορεί κάποιος να απαλλαχθεί από τις παραπανίσιες ψυχές και να γίνει κατά την Σαϊεντολογία «καθαρός» (clear)...

Οι ψυχές των εξωγήινων ονομάστηκαν «Θήτα», πέταξαν στον ουρανό και ο Χεπου έβαλε στο μυαλό τους ψεύτικες θεωρίες για το Θεό, το Χριστό κ.λπ.

Τέλος, ο καθένας μας είναι η ψυχή ενός ή πολλών εξωγήινων.

Η Σαϊεντολογία διαφημίζεται ως «εκκλησία και θρησκεία» και η περιουσία της υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Το 1986 ο εξαφανισμένος μέχρι τότε Χάμπαρντ παίρνοντας ψυχοφάρμακα πέθανε από καρδιακή προσβολή αφήνοντας σε διαθήκη που άλλαξε μία ημέρα πριν πεθάνει τα πάντα στην οργάνωση. Από τότε ο διάδοχός του Ντέιβιντ Μισκάβιτς και κάθε Σαϊεντολόγος περιμένουν τον Χάμπαρντ, να επιστρέψει απ' το υπερπέραν.

Πάνω από 500 ιεραποστολές της οργάνωσης δρουν ανά τον κόσμο. Τα μέλη της φτάνουν τους 100-200.000 παγκοσμίως και κάποιοι τους υπερεκτιμούν σε 10 εκατομμύρια. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης η Σαϊεντολογία δεν αναγνωρίζεται και διώκεται κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Στην Ελλάδα, η δαιδαλώδης οργάνωση παρουσιάσθηκε ως Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος (ΚΕΦΕ) στην Πατησίων και επεδίωξε να ελέγχει τα μέλη της έχοντας μυστηριώδεις διασυνδέσεις με υψηλά πρόσωπα, επηρεάζοντας με μυστικούς τρόπους σημαντικά κέντρα εξουσίας.

Σήμερα στις τάξεις της έχει διάσημους ηθοποιούς όπως: Τομ Κρουζ (το 2004 δώρισε στη Σαϊεντολογία 500.000 δολάρια), Τζον Τραβόλτα, Λίζα-Μαρί Πρίσλεϊ, Τζένα Έλφμαν κ.α. Όμως, πρώην μέλη καταγγέλλουν τη Σαϊεντολογία για πλύση εγκεφάλου και οικονομική αφαίμαξη. Ο επί 15 χρόνια οπαδός της, πιανίστας Άλεν Στόφεν, κατέθεσε το 2002 μήνυση κατά της Σαϊεντολογίας επειδή έχασε πάνω από 45.000 ευρώ.

Η Σαϊεντολογία τάσσεται κατά της ψυχιατρικής, των γιατρών και των φαρμάκων. Γνωρίζει λεπτομερώς τη σεξουαλική ζωή των μελών, που χρησιμοποιεί ως ισχυρό όπλο ελέγχου. Εκβιάζει όποιον αποκαλύπτει τις παρανομίες της, ενώ κατά καιρούς έχουν αναφερθεί περίεργοι θάνατοι μελών, ακόμα και αυτοκτονίες απελπισμένων «οπαδών». Η κίνηση αυτή θεωρείται ως μια από τις πολλές παγίδες που έχουν στηθεί για τους ανθρώπους, και εξυπηρετούν σκοπούς της παγκοσμιοποίησης αποβλέποντας στη γενική ισοπέδωση των πάντων.

Section 116 of the Constitution of Australia

Section 116 says:

The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion, or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth.

Section 116 of the Constitution of Australia precludes the Commonwealth of Australia (*i.e.*, the federal parliament) from making laws for establishing any religion, imposing any religious observance, or prohibiting the free exercise of any religion. Section 116 also provides that no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth. It is the product of a compromise in the pre-Federation constitutional conventions, Section 116 is based on similar provisions in the United States Constitution. However, Section 116 is more narrowly drafted than its US counterpart, and does not preclude the states of Australia from making such laws.