

# «Χρησιμοποιείτε τό όνομα Μακεδονία για έδαφικές βλέψεις!»

Εφημερίς Εστία Ιαν 10, 2019



Στό φώς ντοκουμέντα του Βουκουρεστίου: ή μυστική έπιστολή Καραμανλή στό NATO, τό «over my dead body» τής Ντόρας, ή καμπάνια Ρουσόπουλου

ΑΓΝΩΣΤΑ ντοκουμέντα τής Συνόδου του Βουκουρεστίου ή όποία έσφραγίσθη από τό βέτο πού έθεσε ό πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρουσιάζονται σήμερα τό απόγευμα στην Παλαιά Βουλή, στην έκδήλωση για τό βιβλίο 'Ωρα 'Ελλάδος, Βουκουρέστι (έκδόσεις «Έναστρον» 2018).

Τό βιβλίο πού θά παρουσιάσουν παρόντος –έκτός άπρούπτου– του Κώστα Καραμανλή οί Θόδωρος Ρουσόπουλος, Γιώργος Κουμουτσάκος, Σοφία Βούλτεψη, Άλέξανδρος Μαλλιός, έγραψε ό δημοσιογράφος Νίκος Στέφος και μεταξύ άλλων ό άναγνώστης θά διαβάσει:

- Τό περιεχόμενο τής μυστικής έπιστολής πού έστειλε ό πρώην Πρωθυπουργός σέ όμολόγους του αλλά και σέ Προέδρους όλων των χωρών μελών του NATO, λίγες μέρες πριν από τό Βουκουρέστι. Σέ αυτήν χαρακτήριζε τό Σκοπιανό «πραγματικό πολιτικό πρόβλημα πού παραμένοντας άνεπίλυτο δηλητηριάζει τίς διμερείς σχέσεις και τίς σχέσεις καλής γειτονίας στα Βαλκάνια». Και τουτό, όπως παρατηρούσε, «έξαιτίας τής έπιμονής τής ΠΓΔΜ στό όνομα "Μακεδονία"». Προειδοποιούσε επίσης ότι «οί έλπίδες για λύση είναι περιορισμένες».

- Νεώτερα στοιχεία για τό περιεχόμενο τής παρεμβάσεως του στό δείπνο των ήγετων, παραμονές τής Συνόδου, όπου άφου κατήγγειλε ότι «τά Σκόπια χρησιμοποιούν τό όνομα τής Μακεδονίας ως όχημα άλυτρωτικών, έθνικιστικών και έμμεσων έδαφικών διεκδικήσεων από την 'Ελλάδα», έθεσε τό βέτο.

- Τόν έκρηκτικό τηλεφωνικό διάλογο Μπακογιάννη – Κοντολίζα Ράις, στον όποιο ήταν παρών ό τότε εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΞ Γιώργος Κουμουτσάκος.

- Στοιχεία για την έπικοινωνιακή καμπάνια πού έκανε στον άγγλόφωνο Τύπο για τό όνομα ό τότε ύπουργός Έπικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος μέ τό σύνθημα «What's in a name».

Ό πρώην ύπουργός άποκαλύπτει μιά συγκλονιστική φράση πού του είπτε ό Κώστας Καραμανλής για τό Σκοπιανό έν πτήσει από την Έλβετία στην Έλλάδα μετά τίς διαπραγματεύσεις για τό σχέδιο Άνάν. «Ξέρεις, όταν πρέπει να πάρεις μεγάλες αποφάσεις για τό Έθνος, τότε είναι καλό να θυμάσαι πως κρίνεται όχι μόνον από τους πολίτες αλλά και από τά φαντάσματα των ήρώων προγόνων τής πατρίδας σου.»

Τό περιεχόμενο τής μυστικής έπιστολής Καραμανλή στους ήγέτες των χωρών μελών του NATO έχει ως εξής:

«Άγαπητέ Πρόεδρε, πρωθυπουργέ,

(ανάλογα μέ την ιδιότητα του ήγέτη στον όποιο άπευθυνόταν)

Γνωρίζετε φυσικά ότι ή διεύρυνση του NATO θά είναι ένα από τά κύρια θέματα τής έπικείμενης Συνόδου Κορυφής τής Συμμαχίας, άργότερα αυτή την εβδομάδα, στό Βουκουρέστι. Αυτή θά είναι ή τρίτη διεύρυνση τής Συμμαχίας από τό τέλος του ψυχρού πολέμου και θά σηματοδοτήσει την πολιτική των άνοιχτών θυρών έναντι των πρώην άντιπάλων του.

Οί Ύπουργοί μας των Έξωτερικών συνήλθαν στις Βρυξέλλες, στις άρχές Μαρτίου, αξιολόγησαν την πρόοδο πού έχει έπιτευχθεί ως τώρα από τίς τρεις χώρες του MAP μέ σεβασμό προς την προσφορά τους να ένταχθούν στό NATO και προχώρησαν κατά συνέπεια σέ μιά άνοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή άπόψεων για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων ύποψηφιοτήτων. Η τελική άπόφαση άφέθηκε φυσικά στή Σύνοδο του NATO.

Κατά τή διάρκεια αυτής τής συνάντησης, ή Έλληνίδα Ύπουργός Έξωτερικών δήλωσε ότι ή Έλλάδα άναγνωρίζει και σταθμίζει θετικά τίς προσπάθειες τής Κροατίας και τής Άλβανίας να γίνουν μέλη τής Συμμαχίας και είναι έτοιμη να συναινέσει στην ύποβολή πρόσκλησης μέ την όποία θά ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ένταξής τους.

Έντούτοις, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ζήτημα με την υποψηφιότητα της τρίτης χώρας, συγκεκριμένα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σχετικά με το όνομά της το οποίο, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ένωμένων Έθνων, τα τελευταία δεκατρία χρόνια, παραμένει ανεπίλυτο.

Θά ήθελα, με την ευκαιρία, να υπογραμμίσω ότι για την Ελλάδα το θέμα του όνοματος της FYROM δέν συνιστά απλώς και μόνο ένα πρόβλημα με ιστορική, ψυχολογική και συναισθηματική διάσταση. Είναι ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα. Παραμένοντας ανεπίλυτο, δηλητηριάζει τις διμερείς και καλής γειτονίας σχέσεις στα Βαλκάνια, μιά κατεστραμμένη επί αιώνες περιοχή από πολέμους μεταξύ έθνων αλλά κι από έμφύλιους πολέμους, μίση και άσταθεια. Έξαιτίας της έπιμονής στο όνομα “Μακεδονία” και με δεδομένο ότι το τελευταίο έχει σχέση με μιά ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ή όποια κατά τό μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στην Ελλάδα, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έπιδιώκει να ακολουθήσει αλυτρωτικές πολιτικές, μετά βίας άποκρυπτόμενες, στα νότια Βαλκάνια με προφανή άρνητικά άποτελέσματα για την ασφάλεια και τή σταθερότητά τους.

Σέ κάθε περίπτωση, παρόμοιες πολιτικές δέν έχουν τίποτα κοινό με την άληθινή φύση των συμμαχικών δεσμών, τήν άλληλεγγύη, τήν έμπιστοσύνη και καλή γειτονία, αλλά μάλλον έξυπηρετούν άπηρχαιωμένα σχέδια συμπεριφοράς του 19ου και του 20ου αιώνα με έθνικιστικούς στόχους, λογική και ρητορική.

Οι προσπάθειες προσέγγισης μιάς άμοιβαίας άποδεκτής λύσης στο θέμα του όνοματος όπως έπιτάσσει τό Συμβούλιο Ασφαλείας των Ένωμένων Έθνων έχουν άποδειχθεί ως τώρα άκαρπες λόγω της άδιαλλαξίας των Σκοπίων και της έλλειψης πολιτικής βούλησης να καταλήξουμε σε ένα άποτελεσμα, τό όποιο θά μπορούσε να οδηγήσει σε μιά ώφέλιμη κατάσταση για όλους.

Καθώς θά συναντηθούμε αύτή τήν εβδομάδα στο Βουκουρέστι, οι έλπίδες για να διορθώσουμε τήν κατάσταση και να καταλήξουμε σε μιά συναινετική πρόσκληση προς τά τρία έθνη φαίνονται πραγματικά περιορισμένες. Εάν η υπόθεση αύτή καταλήξει όριστικά κατά αυτόν τόν τρόπο, είλικρινά πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις υπό τήν αιγίδα των ΗΕ θά συνεχιστούν μετά τό Βουκουρέστι και ότι η πολιτική των άνοιχτών θυρών του NATO παραμένει ουσιαστικά άνοιχτή σε κάθε Ευρωπαίο πού φιλοδοξεί πραγματικά να μοιρασθεί τις άξίες μας, τις άρχές και τούς κοινούς μας στόχους.

Άποβλέποντας σε μιά παραγωγική Σύνοδο του NATO στο Βουκουρέστι,

Μέ εκτίμηση

Κώστας Καραμανλής

(Yours sincerely, K. Karamanlis)».

*Τό περιεχόμενο της παρεμβάσεως Καραμανλή στο δείπνο των ήγετων παρόντος του Προέδρου Μπούς είχε ως εξής:*

*«Άκουσα με πολλή προσοχή τά όσα είπε ο Πρόεδρος Μπούς για τή διεύρυνση γενικότερα του NATO και για τήν πρόσκληση της FYROM ειδικότερα. Ό,τι θά πω δέν άποτελούν μόνο άπόψεις της έλληνικής κυβέρνησης αλλά έχουν και τήν έγκριση και ύποστήριξη όλόκληρου του πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα, πέρα από κομματικές γραμμές. Στην πραγματικότητα άποτελούν μιά πολιτική έντολή πού έξουσιοδοτεί τό πρόσωπο τό όποιο άντιπροσωπεύει σήμερα τήν Ελλάδα να τονίσει τά άκόλουθα...».*

*«Κανένα κράτος δέν μπορεί να ένταχθεί στο NATO υπό αυτές τις συνθήκες! Δεσμοί καλής γειτονίας και συμμαχίας δέν μπορούν να οικοδομηθούν σε άσταθές έδαφος. Εάν έπιτρέψουμε να ένταχθεί η FYROM στο NATO χωρίς να έχουμε έπιλύσει αυτό τό έκκρεμές πρόβλημα, όχι μόνο θά διακυβούνταν ουσιαστικά έλληνικά συμφέροντα αλλά και όλόκληρη η λειτουργία του NATO θά έτίθετο σε κίνδυνο.»*

• *Ημερολογιακώς προηγήθηκε της Συνόδου τό έπεισόδιο των ύπουργών Έξωτερικών Μπακογιάννη – Ράις, τό όποιο έξελίχθηκε ως εξής:*

*«Σέ λίγη ώρα χτυπά τό τηλέφωνό της. Είναι η Κοντολίζα. Η φωνή της δέν έχει πιά ούτε για τά προσχήματα τή γνωστή διπλωματική ευγένεια...»*

*«Έχουμε πρόβλημα» της λέει άμέσως.*

*«Ναί, έχουμε, τό καταλαβαίνω» άπαντά η Ντόρα...*

*«Και πρέπει να τό λύσουμε τώρα» έπιμένει η Άμερικανίδα...*

*«Άκου, τις προϋποθέσεις για να τό λύσουμε τις ξέρεις. Η άλλη πλευρά δέν κάνει καμμία άπολύτως ύποχώρηση. Έπομένως τί άλλο μπορώ εγώ να κάνω πιά;»*

*«Ντόρα, άκουσε με, πρέπει να δεχτείτε να μπούν στο NATO...»*

*«Σου έχω πει πώς όσο δέν λύνεται τό θέμα του όνοματος, αυτό άποκλείεται...» άπαντά η Ντόρα.*

*«Γνωρίζεις καλά ότι είναι προσωπική έπιθυμία του Προέδρου (σ.σ. Μπούς) να λυθεί τό πρόβλημα και να μπούν στη Συμμαχία.»*

*Η άτμόσφαιρα στον μικρό χώρο του ξενοδοχείου αρχίζει να μυρίζει μπαρούτι. Στο πρόσωπο της Ντόρας δέν διακρίνεται πιά τό γνωστό της χαμόγελο και η έντασις της φωνής της άνεβαίνει όλο και πιά πολύ. Είναι φανερό πώς έχει χάσει τήν ύπομονή της. Δέν άντέχει άλλο τήν πίεση τόσων μηνών...*

*«Φυσικά και τό γνωρίζω, αλλά σου έπαναλαμβάνω ότι αυτό πού μου ζητάς, να μπούν άν δέν έχει βρεθεί άμοιβαία άποδεκτή λύση στο όνομα, δέν μπορεί να γίνει.»*

*«Κι εγώ σου λέω ότι πρέπει να δεχτείτε τήν ένταξη! Άς μπούν με τή προσωρινή τους όνομασία! Δέν γίνεται να μην τό δεχτείτε!»*

*«Over my dead body!!! (πάνω από τό πτώμα μου)»*

*Η άπροσδόκητη αύτή άπάντησις της Ντόρας κάνει τήν Άμερικανίδα να χάσει τήν ψυχραιμία της. Φωνάζει έντονα στο τηλέφωνο κι η φωνή της άκούγεται ακόμα κι από τούς παριστάμενους Κουμουτσάκο και Χαλασάνη, παρόλο πού η Ντόρα δέν τήν έχει βάλει σε άνοιχτή άκρόαση!*

*«Θέλω να γνωρίζεις ότι ο Πρόεδρος θά στεναχωρηθεί πολύ από αύτή τήν έπιμονή σας...»*

*«Έ, δέν θά είναι και η πρώτη φορά πού ο Πρόεδρος θά στεναχωρηθεί» άπαντά η Ντόρα με έμφανή δόση είρωνείας...*

*«Άντιλαμβάνεσαι τί μου λές;» άκούγεται να λέει η Ράις...*

*«Τό άντιλαμβάνομαι πολύ καλά!»*

*Και τότε η Άμερικανίδα πέρασε στις άνοιχτές άπειλές...*

*«Νά ξέρεις ότι θά σε άπομονώσουμε!!!»*

*«Έχω μαζί μου εκατόν τριάντα γερουσιαστές και βουλευτές του άμερικανικού λαου πού στηρίζουν τις έλληνικές θέσεις» ήρθε η άπάντησις της Ντόρας και συμπλήρωσε σε άύστηρό τόνο:*

*«Listen Condi, (Άκου Κόντι), θά πρέπει κι εσύ να άντιληφθείς ότι έμεις οι δύο έχουμε μιά διαφορά. Έγώ είμαι έκλεγμένη ύπουργός ενω εσύ είσαι διορισμένη!!!».*