

Από το Λουτρό στο ...Laundry!

Γράφει ο Θωμάς Γ. Ηλιόπουλος



Οι γραμμές τούτες γράφονται στις 15-7-15, λίγο πριν από την ψηφοφορία για την επικύρωση της σκληρής Συμφωνίας με τους δανειστές/εταίρους μας στη Βουλή των Ελλήνων. Ο αγγλόφωνος τύπος τούς αναφέρει μόνο ως δανειστές και όχι ως εταίρους. Εάν όντως ήταν εταίροι νομίζω πως ποτέ δεν θα μας άφηναν, αλλά ούτε εμείς δεν θα αφήναμε κάποιον εταίρο μας στα κρύα του λουτρού.

Εταίρος σημαίνει έμπιστο πρόσωπο, σημαίνει φίλος, σύντροφος και όταν συμμετέχουμε σε έναν κοινό οργανισμό τότε σημαίνει σύντροφος, συνεργάτης, συνέταιρος, συνάδελφος και ποτέ εχθρός.

Είχαμε μεγάλες προσδοκίες όταν μπήκαμε στην ένωση του Ευρώ, αλλά σήμερα βλέπουμε πως διαψεύδονται όλες αν και πιστεύαμε πως ήταν η καλύτερη επιλογή.

Την κατάσταση της Ελλάδας την περιγράφει πολύ παραστατικά η κοινή μας φράση: «Μείναμε στα κρύα του λουτρού». Επειδή όλα μας τα πληροφοριακά μέσα τα παρακολουθήσαμε κατά κόρον αυτές τις μέρες, διορθώσαμε όλοι οι απόδομοι την έκφρασή μας γιατί δεν έμεινε τίποτε που δεν ειπώθηκε και μάλιστα σε κάθε απόχρωση εκφοράς, αλλά και νοήματος.

Το επιμύθιο από όλα αυτά βγαίνει αβίαστα πως έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου, αλλά η Ελλάδα μας παραμένει μία πολύ φτωχή χώρα και μόνο όλοι οι Έλληνες μαζί μπορούν να την κάνουν ισάξια της γλώσσας τους, εάν φυσικά το θέλουν. Και αυτό γιατί «Ουδέν κακόν αμειγές καλού». Και συμπληρώνει η οδηγέτρια γλώσσα μας: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!» Η γλώσσα είναι η βάση του πολιτισμού μας και θα μας οδηγήσει και πάλι μπροστά. Μπορούμε, γιατί δεν είμαστε για πέταμα!